



# NS Nyhetsbulletin

NSDAP/AO : PO Box 6414  
Lincoln NE 68506 USA  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)

#1077

05.11.2023 (134)

## Ledarskap mellan nationell gemenskap och elitism

från Michael Kühnen

### GERD LAUCK

Den tredje nationalsocialistiska generationen är barnbarnsgenerationen, som från och med 1968 för kampen mot nazistförbudet och för återupprättandet av NSDAP. Också den har redan producerat ledarpersonligheter och vår gemenskap inom den NYA FRONTEN har sedan länge haft en ordentlig, funktionell och diskret kår av politiska ledare. Det förefaller dock för tidigt att peka ut sådana ledare vid namn och lyfta fram dem som exemplariska exempel på nationalsocialistiskt ledarskap - historien får avgöra detta en dag, när det i efterhand kommer att bli möjligt att bedöma vem som permanent har visat sig vara en ledarkamrat i obruten lojalitet och obestriddig attityd.

Men från den nya generationens tidiga dagar i vår nationalsocialistiska rörelse finns det två kamrater vars betydelse för vår parthistoria redan är fastställd:

Vi tänker på Wolf-Dieter Eckart, som 1968 var den förste i barnbarnsgenerationen som tog upp den politiska kampen för nationalsocialismen, som redan hade betraktats som politiskt död. Visserligen misslyckades Pg Eckart som politisk ledare och drog sig i stort sett tillbaka i slutet av 1970-talet. Men han behåller äran av att ha startat kampen.

Den verkliga förebilden för en nationalsocialistisk ledare i den nya generationen är dock Gerd Lauck, den organisatoriska ledaren för NSDAP:s Aufbau- und Auslandsorganisation!

Redan vid 18 års ålder anslöt sig Pg Lauck, som är amerikansk medborgare men betraktar sig själv som Amerikadeutscher - det vill säga en tysk som råkar vara född i Amerika - till en av de första nationalsocialistiska organisationerna efter den långa nattens slut, NS-Kampfgruppe Großdeutschland (NSKG). NSKG var en militant underjordisk organisation som syftade till väpnad omstörtning. För dem bildade den 18-åriga Amerikadeutsche Lauck en utländsk organisation i USA. När NSKG helt upplöstes i Förbundsrepubliken Tyskland 1973 återstod endast utlandsorganisationen, ur vilken Pg Lauck skapade den egentliga nationalsocialistiska kamporganisationen under efterkrigstiden:

Organisationen började byggas upp praktiskt taget från grunden. Unga kamrater som i dag ansluter sig till vår fortfarande lilla men fungerande och framgångsrikt arbetande rörelse kommer knappast att kunna föreställa sig att det för drygt tio år sedan i princip inte fanns någonting alls - ingen organisation, inga propagandamedel, ingen idé, helt enkelt ingenting: förutom några få fanatiska unga nationalsocialister som vågade ta sig an en till synes hopplös uppgift, nämligen att återuppbygga det nationalsocialistiska partiet och kämpa för det fjärde riket!

Bland dem var Gerd Lauck den verkliga ledaren: vilken fantasi, vilken viljestyrka och beslutsamhet det krävdes för att ge upp sitt privatliv och sitt yrke för en rörelse som ännu inte existerade igen och som han själv skulle bygga upp först efter flera års kamp! Han organiserade de första tryckmöjligheterna, skapade NS-KAMPFRUF, den första öppna nationalsocialistiska tidningen under efterkrigstiden, som fortfarande utkommer regelbundet i dag, han utvecklade konceptet med en rörelse som arbetar i propagandans underjordiska miljö på grundval av cellstrukturen, han hittade finansieringsmöjligheter - och med ofattbart små medel kom kampen igång och fick fler och fler anhängare i Tyskland.

Lauck motstod konsekvent frestelsen att, med tanke på bristen på politisk infrastruktur, utropa sig själv till ny ledare eller att framställa sin lilla trupp som ett nygrundat NSDAP - båda skulle ha varit en karikatyr av vårt stora förflutna! Snarare uppfattade han sin uppgift som en tjänst för det framtida partiet. Denna disciplin, partiets företrädare, även om det ännu inte existerar igen, framför det personliga ledarskapets fåfänga, detta avståndstagande från att rekrytera personliga anhängare, principen att ledare och organisation måste bevisa sig själva i aktivisternas ögon, måste förtjäna deras förtroende innan de kan kräva det i gengäld - allt detta Pg Lauck genomdrev i den framväxande rörelsen. Allt detta

blev en modell för oss efter det att vi - framväxande ur NSDAP/AO - skapade en juridisk gren av den nationalsocialistiska rörelsen och därmed tog ett avgörande steg framåt i kampen för partiets grundande.

Men vi får aldrig glömma vem vi har att tacka för att grunden för detta återuppbyggnadsarbete redan var lagd, att principerna för ett verkligt nationalsocialistiskt ledarskap återigen hade blivit medvetna - det har vi att tacka för Gerd Lauck och hans NSDAP/AO. Deras betydelse för vårt arbete kan inte överskattas - utan Pg Laucks kamp på 1970-talet hade det första genombrottet på 1980-talet varit otänkbart.

Och även om vårt samfund under många år har dominerat rubrikerna och vuxit till att bli den ledande kraften i den nationalsocialistiska rörelsen, har vi alltid bara varit en, den lagliga, armen i en enda, enhetlig rörelse, vars andra, den olagliga armen, förblir NSDAP/AO under ledning av Pg Lauck. Även denna del av vår rörelse har gjort stora framsteg under de senaste åren, har idag betydande tekniska och materiella möjligheter till sitt förfogande och har - liksom tidigare - en juridiskt oantastlig ställning genom sitt högkvarter i USA, som alltid kommer att utgöra ett skyddsnet för oss. Precis som vi alla befinner sig Gerd Lauck fortfarande i början av sitt liv som nationalsocialistisk ledare och det är fortfarande alldeles för tidigt att göra en slutlig historisk bedömning av honom. Men prestationerna under de första 1 1/2 decennierna av hans ledararbete och hans attityd av verkligt ledarskap motiverar att räkna honom till nationalsocialismens stora ledare, som är ett exempel och en sporre för oss alla!

I det här kapitlet har vi lärt oss att förstå det nationalsocialistiska ledarskapet genom exemplet med stora ledarpersonligheter - och på så sätt har vi valt ut dem som är värda den största vördnaden och som utgör verkliga förebilder för oss: Förutom tre historiska ledare för NSDAP fanns det tre ledarkollegor i efterkrigstidens nationalsocialism, en från varje nationalsocialistisk generation som fortfarande lever idag.

Mänskligt sett kunde alla dessa kamrater, som bara representerar en liten, om än mycket imponerande, del av massan av nationalsocialistiska ledare, knappast vara mer olika, men i sina liv bevisade och bevisar de alla den formande kraften hos de etiska principerna för det nationalsocialistiska ledarskapet, trots alla skillnader i deras uppgifter och de historiska villkoren och förutsättningarna för deras kamp:

De var och är alla kamrater först och främst - de var och är en elit, men en elit FÖR samhället. I sina liv förenar de spänningen mellan bildandet av en hast och idén om en nationell gemenskap och möjliggör därmed ett sant nationalsocialistiskt ledarskap!

## DEN NYA FRONTEN

För att kunna fullgöra sin uppgift som den tyska nationens politiska avantgardeorganisation måste det nationalsocialistiska partiet bli en organisk gemenskap av de människor som i sina liv förverkligar de etiska principerna för någon av de tre olika manifestationerna av den nationalsocialistiska människosynen - arbetare, soldat och ledare. Endast sådana människor är verkligen nationalsocialister och värda att bli och förbli partimedlemmar i NSDAP:

Partiets grund utgörs av arbetarna, dvs. de människor som på sin plats och enligt sina böjelser och förmågor arbetar mentalt eller fysiskt med alla sina krafter för den nationella gemenskapen i enlighet med principen "**det gemensamma bästa före egenintresset**" och därmed underordnar sig partiets anspråk på ledarskap.

Spjutspetsen i partiets kamp för en nationalsocialistisk revolt utgörs av de politiska soldaterna - kämpar som i egenskap av riddare av nationalsocialismens orden är beredda att offra och våga allt för att tjäna revolutionen: De som svär vid hakkorsflaggan har inget kvar som fortfarande tillhör dem!

Den politiska generalstaben, nationalsocialismens andliga ledarordning, utgörs av de politiska ledarna - ledare som som som arbetare och kämpar har visat sin förmåga att leda människor, ledarpersonligheter som växer till en verklig völkisk elit, men som ändå alltid förblir Volksgenossen, partikamrater och kamrater och aldrig tjänar personliga ambitioner, utan alltid bara partiet och därmed vår heliga idé.

Andra världskrigets totala nederlag och NSDAP:s efterföljande fullständiga förintelse hade förstört denna organiska gemenskap - det skulle alltid finnas nationalsocialister under efterkrigstiden, men de utgjorde inte längre nationens politiska avantgardeorganisation, eftersom partiet inte längre existerade och eftersom SRP-förbudet inte hade gjort några försök att förnya det. Man trodde uppenbarligen att det inte längre fanns något behov av ett nationalsocialistiskt parti, att nazistförbudet kunde kringgås på ett skickligt sätt och Tysklands frihet återställas med andra medel och taktiska knep: Men under alla dessa långa år har det visat sig att den tyska nationens väg till frihet, enhet och självständighet **ENDAST** leder genom en nybildning av dess maktpolitiska avantgardeorganisation - det nationalsocialistiska partiet är bärare av vårt folks livsvilja; utan det upphör denna vilja och Tyskland stapplar in i sin undergång. Den så kallade "nationella oppositionens" tragiska historia sedan SRP-förbudet borde ha övertygat oss om detta vid det här laget, som trots tillfälliga illusoriska

blomstringar inte är något annat än historien om en obönhörlig nedgång och ett alltmer desperat försvar mot destruktiva krafter.

I och med att den nationalsocialistiska rörelsen, den nya generationen, återuppstår sedan 1968 har förutsättningarna skapats för att på nytt gå till angrepp mot dessa krafter i den omgivande minusvärlden och angripa ondskan vid roten! Endast detta kan möjliggöra vår nations överlevnad och blomstring!

Och det krävdes ytterligare år innan Tysklands nationalsocialister förstod att det inte räckte med enbart en ny idé och rörelse och att ingen ny ledare kunde förväntas vara en mirakelmedicinare av den tyska sjukdomen. PARTEI måste uppstå på nytt om nationalsocialismen ska ha någon chans att hävda sig på nytt. Det är fortfarande NSDAP/AO:s historiska förtjänst under Pg Lauck att ha insett detta och att i stor utsträckning ha tillämpat det som princip. Men NSDAP/AO:s cellstruktur, som arbetade underjordiskt, erbjöd säkerheten att hålla nationalsocialismen vid liv och främja den propagandistiskt, men ingen realistisk och förutsägbar möjlighet att faktiskt återskapa partiet som en politisk enhet som kan agera.

Vägen till det nationalsocialistiska partiets konkreta återgrundande visades endast av vår tankegemenskap, som jag skapade den 8 maj 1977 och som sedan dess har blivit arvtagare till det historiska och kärnan i det nya NSDAP. Denna gemenskap är den NYA FRONTEN - den politiska fronten för det nationalsocialistiska partiets strålande pånyttfödelse.

Vi har kommit långt under nästan nio års hård och uppoffrande kamp på denna front: Grundandet av partiet, som till en början var ett avläggset och nästan mytiskt mål, är nu helt konkret inom räckhåll, och skulle till och med kunna förverkligas redan i dag.

Men vi förkastar ett förhastat försök att återskapa partiet - först när Tysklands organiserade nationalsocialister med överväldigande majoritet böjer sig för vårt anspråk på politiskt ledarskap och konkret bekräftar det, och när vår gemenskap segrande har klarat av synliga och objektiva politiska genombrottsstrider, kommer det att vara dags att faktiskt genomföra denna återskapande, som redan är möjlig idag, och därmed förverkliga vår tidigare djärva dröm - det nygrundade nationalsocialistiska partiet kommer att vara det pånyttfödda NSDAP, och dess partikamrater kommer att veta detta. Det kommer återigen att vara bärare av vårt folks vilja att leva och därmed vår nations förtrupp, och folkets kamrater kommer att märka och slutligen erkänna detta. Däremot kommer det bara att ha en mindre betydelse om andra namn och kamouflagetermer måste användas då och då och om ytterligare taktiska och skenbara kompromisser kan bli nödvändiga. Det viktiga är andan och en organisation som är fylld av den och som därför kan

bemästra sin uppgift.

Det är andan i den nationalsocialistiska attityden till livet, andan i de etiska principerna för nationalsocialistiska arbetare, soldater och ledare, andan som gör partiets pånyttfödelse till verklighet.

Vår gemenskap förnyade först och främst den politiska soldatandan i SA:s tradition - för för att kunna gå de första stegen på denna långa väg med framgång krävdes det kämparna och deras tydliga självbild. SA:s pånyttfödelse kan i dag betraktas som fullbordad och den klarade sitt test med bravur när ANS/NA förbjöds i december 1983 och därefter. Sedan dess har våra ansträngningar koncentrerats på att rekrytera stödmedlemmar och på så sätt skapa grunden för partiet, vilket bara kan säkras av ett tillräckligt och ökande antal vanliga partikamrater. Men samtidigt, i allt detta arbete och i alla dessa strider, framträder emellertid de kamrater som kan fungera som ledare på de olika nivåerna.

Vår ledarkår föddes i kampen och i det dagliga arbetet och visar sig där dag efter dag. Här skapades också från de minsta början en kärna som kan överleva och utvecklas och som i dag håller vår rörelses fortsatta öde i sina händer. Det beror på denna ledarkårens enighet och sammanhållning om utvecklingen fortsätter ostört eller om bakslag kan förlamma oss och kasta oss tillbaka till tidigare utvecklingsstadier. Men även då förblir vägen tydlig och kommer att följas om och om igen tills målet är nått. Vi har gett exempel på att denna väg är livskraftig och lovande. Från och med nu kommer det alltid att finnas kamrater som fortsätter på den och slutligen når målet.

I slutändan var det dock den segerrika

**NATIONALSOCIALISTISK REVOLUTION!**

**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERTREUE AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

**Der Kampf geht weiter!**

Sechzig Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Weltgeschichte. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**

**NS Nyhetsbulletin**  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Frontrapport**  
**Intervju med Molly**

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är opeppbarligen filosofiska och konstrelaterade.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag försöker fortfarande uppdatera fotogalleriet, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Minskighetsarmén ([www.mossmagthofnacist.com/truth.htm](http://www.mossmagthofnacist.com/truth.htm)). Jag är uppe i 21 saker era, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut måste för information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som man är en arkivör som gräver upp det begravningsförbudet. Ett förbud som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under ärens lepp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att

the **NEW ORDER**

Number 179 (197) Printed 1978 April 26, 2017 (134)

**The Fight Goes On!**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countries and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological left death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. The means are non-White immigration, culture diversion, and re-orientation.

Whether "right" or "wrong", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Had Hitler?  
Gerd Lusch

**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**

# NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk  
Hundratals böcker på över ett dussin språk  
Över 300 webbsidor på dussintals språk

**SS Defender against Bolshevism**  
by Reichsführer SS Heinrich Himmler  
**FOR DANMARK! MOD BOLSEVISMEN!**  
Translated from the SS Original

Julius Streicher *Der Stürmer* Picture Book  
**The Poisonous Mushroom**  
Translated from the Third Reich Original  
*Der Giftpilz*

Reinhold Beckmann  
**Hitler in Italy**  
**HITLER in ITALIEN**  
English / German    Deutsch / English

**SS Viewpoint - Vol. 9**  
Wife and Family

Theodor Fritsch  
**The Sins of High Finance**

**Luftwaffe War Art**  
Die Luftwaffe im Bild  
English - German / Deutsch - English

**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)

**NSDAP/AO**  
**Fight Back!**

[nsdapao.org](http://nsdapao.org)

Contact us to find out how YOU can help!